

11:ans medlemsblad

Brf Stockholmshus nr 11 Gubbängen

www.stockholmshus11.se



Nummer 4

Vinter 2022



Våra parker - medlemmarnas extra vardagsrum

Familjen Orrghen Wallgren njuter av trädens frukter en solig höstdag. Föreningens gröna oaser har mer och mer utvecklats till en plats för medlemmarnas vardagsliv. Som här där Sigrid har med sig mamma Emelie och pappa Jan. Läs mer på s. 4

Pensionärsträff

Sidan 2

Folk i föreningen

Sidan 4

Det händer här ...

Sidan 6

Stämningfullt

Sidan 11

TILL DIG SOM ÄR PENSIONÄR

i vår förening Brf Stockholmshus 11

TORSDAGEN DEN 13 OKTOBER MELLAN

14.00 OCH 16.00

**STARTAR VI PÅ FÖRSÖK UPP EN
"PENSIONÄRS-TRÄFF"**

... så löd början på den information som sattes upp i våra trappuppgångar i början av oktober.

Tanken på en Pensionärsträff i vår förening föddes under en promenad en kväll för ett par år sedan, men så kom pandemin och satte stopp för alla typer av sammankomster. Tanken fanns kvar - och nu när de flesta är vaccinerade och det är möjligt att få träffas igen - så sattes planerna i verket.

Susanne Sandström, Annika Dackéus, Marie-Louise Halvarsson-Fisk och Lena Emilsson ville nu på försök se om det fanns intresse för en pensionärsträff i föreningen. Och det fanns det! Många hörde av sig och ville komma och flera medlemmar meddelade att de inte kunde just denna gång, men nästa om det blir ...

Det blev riktigt lyckat med mycket prat och skratt under tiden som man njöt av kaffe och smörgås. Man lär känna varandra och kan dela både minnen och olika upplevelser i och omkring vår förening. Eftersom många har bott här riktigt länge så fanns det åtskilliga spännande historier att ta del av.

Förberedelser ...



Susanne och Lena dukar borden, Annika fixar med smörgåsarna och viker servetter och Marie-Louise kokar kaffet ...



*Elisabeth Nilsson och
Barbara Riemann*



Gunilla Iresand



*Birgitta och Bosse
Erlandsson*



*Barbro Lindh med väninna Inger och
Marie-Louise Halvarsson-Fisk*



*Inger Thesén och
Susanne Sandström*



*Annika Dackéus, Gunilla Iresand,
Marianne Lundmark och Lena
Emilsson*



*Marianne Lundmark och
Lena Emilsson*



*Margareta Fredbäck och
Maud Skog*

Pensionärsträffen kommer tills vidare att hållas den andra torsdagen varje månad och vi som arrangerar den ser gärna att man delger oss önskemål om olika teman om man så vill.

Så varmt välkomna till en trevlig sammankomst med kaffe/thé och goda smörgåsar, vi påminner med lapp i porten så här i början ...

Pia Olsson stotrivs i föreningen - tog snökaaset med jämnmood

Helgen 19-20 november vråkte snön ner och eftersom Stockholms stad inte är rustade för så enorma snömengder, så vet vi alla att det tar många dagar innan staden hinner röja undan snön.

Brf Stockholmshus 11 har dock den beredskapen att det börjar skottas direkt för att hålla alla portar fria. När Medlemsbladet träffar Pia ska hon och en väninna gå på bio och se filmen Hilma om konstnärinnan Hilma af Klint.

Pia som har opererat knät vill vara ute i god tid eftersom mycket snö fortfarande finns kvar i gatumiljön. Men en glad pratstund på trappan till Knektvägen 4 blir det och Pia lovordar den sammanhållning och trivsel som hon upplever i föreningen.



^^

Vernissage GRIDh galleri



I slutet av november höll Christian Carvajal Johansson "öppet hus", i form av en FOTOVERNISSAGE, tillsammans med några kollegor i den lokal han hyr av föreningen. Vernissagen var välbesökt och många beundrade de mycket fina och fantastiska foton som förevisades.

I introduktionen kan man läsa:

"Lokalen är inte bara ett galleri. Det är också en studio, kontor och kreativ mötesplats som kommer att ge ännu mer liv och nyfikenhet till Gubbängen och dess omnejd. Vi är ett galleri där vi och andra konstnärer kommer ställa ut sina verk i framtiden och ser fram emot att kunna visa upp en bred repertoar av konstnärer och tekniker".



Föreningen välkomnar detta och ser med spänning fram emot nya utställningar .

^^



Årets Lucia-tåg är smygande på väg upp i 66-an, stämningsfullt sjungande Sankta Lucia ...

samtidigt som Tomte-Nissarna övar och övar på Hej, Tomtegubbar ...



DET HÄNDER I FÖRENINGEN

Ny maskinpark i tvättstugan väcker glädje... och historiska minnen

Hela maskinparken i tvättstugan är nu utbytt och de nya maskinerna är effektivare, tystare och energisnålare. Därmed är tvättstugan åter toppmodern som den även ansågs vara när den invigdes i slutet på 1940-talet.

1950 hade fortfarande endast 8 % av svenska hushåll i flerfamiljshus tillgång till tvättstugor. Först i mitten på 1960-talet var den siffran 90% och något som ansågs självklart i folkhemmets Sverige. Effektivt hushållsarbete skulle möjliggöra för båda föräldrarna att förvärvsarbeta. Den gemensamma tvättstugan är en närmast unik svensk företeelse. I Europa är det fortfarande vanligt att man tar sin tvätt till ett lokalt tvätteri om man inte har en egen tvättmaskin i hemmet. På många håll i världen tvättar man fortfarande för hand.

Gammal centrifug plockades till slut bort från lilla tvättstugan

Även den lilla tvättstugan på Sicklingsvägen 5 har fått en ny tvättmaskin. Samtidigt försvann den sedan urminnes tider gamla centrifugen som stått bredvid tvättmaskinen. En relik från 1940-talet som inte fungerat på många år men stått kvar som ett "fornminne". De första elektriska tvättmaskinerna hade ingen centrifug. Tvätten förflyttades tung och blöt till en separat maskin, centrifugen, där vattnet centrifugerades ur tvätten. Det kan låta krångligt men då ska man veta att långt in på 1900-talet var det fortfarande vanligt att all tvätt sköttes förhand och vattnet bankades ur tvätten med speciella klapprän.



Centrifugens föregångare var ett "klapprän". När vår förening byggdes i slutet på 40-talet sköttes tvätten ofta förhand i Sverige. Därför ansågs det vara mycket modernt, rent av lyx, med den gemensamma tvättstugan med maskiner.

I samband med att hela maskinparken byttes ut introducerades också ett helt nytt boknings-system, vilket krävde en ny personlig bricka för att kunna komma in i tvättstugan och för att kunna boka tid. Under de tre dagar som bytet av maskinerna gjordes – satt Annika Dackéus och Marie-Louise Halvarsson-Fisk på kvällarna och delade ut nya brickor ...

De som då inte kunde hämta och fortfarande saknar sin nya bricka kan hämta på expeditionens ordinarie öppettid – torsdagar mellan 17.00 – 19.00.

Fredrik Hylerstedt har nu fått sin nya tvättstugebricka ...



I FÖRENINGENS NÄROMRÅDE

Skogskyrkogården - ett unikt världsarv granne med Gubbängen

En kort promenad från våra kvarter breder en fantastisk, vacker grön oas ut sig öster om Nynäsvägen. Invigd 1920 fortsatte arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewrentz skapandet under många år och



utgick från naturens förutsättningar. Gravplatserna har sina unika kvarter mitt bland majestätiska tallar, fem gravkapell och ett skogskrematorium.



Skogskyrkogården omtalas för sin moderna arkitektur och anses internationellt utgöra en helt ny form för begravningsplatser. Sju brunnars stig kantad av både björk och barrträd, Almhöjden, minneslund, ja det finns så



många fantastiska inslag i en promenad på Skogskyrkogården. Till och med djurlivet är omfattande och du kan få sällskap av både hare, ekorre, räv och rådjur samtidigt som en rad fågelarter kvittrar i grenar eller cirkulerar ovan trädtopparna. Sedan 1994 uppförd på FN-organet UNESCOs unika världsarvslista. En sista viloplats för många däribland Hollywood-legenden Greta Garbo och fotbollsskulpturen Lennart "Nacka" Skoglund.

En 3,6 kilometer lång stenmur ramar in Skogskyrkogården. Muren är till större delen uppförd som nödhjälpsarbete 1923–1932 under den svåra arbetslösheten och även "rallare" kunde få hjälpa till.

Materialet är i huvudsak hämtat från bergspartier inom begravningsplatsen.



BÄSTA SVÄNGEN - HÖKARÄNGEN

Stockholms alper reser sig sydväst om Stockholmshus11

"Bästa svängen Hökarängen" hörs gänget Samurajerna ropa när de kastar sig utför slalombackarna i Snowroller - Sällskapsresan II. Den klassiska Lasse Åberg-filmen från 1985 återspeglar på det viset hur vår del av Stockholm faktiskt också var en skidmetropol. Stockholm växte snabbt efter andra världskriget och mängder med schaktmassor formade



det vi idag betraktar som tre toppar sydväst om Stockholmshus11. Toppen närmast Högdalens industriområde heter just Högdalstoppen. På 1960-talet börjar folk åka slalom här och 1966 invigdes en skidlift.



Intresset ökade ännu mer med Ingemar Stenmarks genombrott på 70-talet. Stenmark var till och med här på en uppvisningstävling. Vill du ta

en spännande promenad i vår lokala "vintersport-historia" så rekommenderas Högdalstoppen. Här kan du blicka ut över den stora backen och föreställa dig hur det såg ut på 60-, 70- och 80-talens slalompepök. En fantastisk rodelbana med doserade kurvor och en längd på över 500 meter byggdes också. Både lift och rodelbana stängdes i mitten på 90-talet men utmed den norra sidan hittar du större delen av rodelbanan intakt lockande till en strapatsrik promenad i dess spår.

Topp nummer 2 ligger närmast vår förening, heter Hökarängstoppen och är med 102 meter Stockholms högsta punkt. Här anlades en bred äventyrlig bana för pulkor och rodel. Även dess väggar av trä finns alltjämt kvar. Topp nummer 3 är Fagersjötoppen närmast vattentornet och på dess baksida går en mycket vacker promenadväg till dalen och vidare upp mot Högdalstoppen.

FILIP FIXAR FRAMTIDA FRÖJD



Rabatten framför entrén till Bordsvägen 62 har länge sett risig och tråkig ut. Nu fixar Filip från Elfströms till den genom att ta bort all gammal visnen blomning och torr och utarmad jord. Tanken är att fylla upp med ny och näringsrik jord för att sedan anlägga en gräsmatta där istället.

Planering mellan "trädgårdsansvarige Lennart (Limpan) och Elfströms David



Kranbilen kom och forslade bort ris och gammal jord.



"Riktigt bra", säger Susanne Sandström, boende på adressen. "Då blir det fint och luftigt och inte alls så risigt som det har varit tidigare ..."

RENSNING AV IM-KANALER



I slutet av oktober utfördes en rensning av föreningens IM-kanaler i köken.

Två glada "sotare" vid namn John och Mahmoud från Gustav Nilsson/Mäter i Sverige kom med stege, dammsugare och lite annan utrustning ... Arbetet blev snart gjort och nu ska det nog bli fart på ventilationen ...

NOTISER I KORTHET

SNÖ – ÅSKA och BLIXT ...

Så kom den då – VINTERN !

Lördagen den 19 november började snön falla över våra kvarter. Det fortsatte hela helgen och på natten till måndag så bjöd Kung Bore inte bara på snö – utan också på åska och blix. Dessvärre kom det så mycket blötsnö att många av våra fina träd knäcktes av tyngden ...

Bilar fastnade i snö-vallarna och gångtrafikanter fick pulsa i halvmeterhöga drivor...

Men vackert är det i alla fall, som en av de promenerande uttryckte det ...



Levande ljus ...

Glöm inte att alltid släcka levande ljus när Du lämnar det rum de brinner i !!!



HallowWeen



ÄVEN I ÅR GICK DE SMÅ FYRBENT A INNEVÄNARNA PÅ PYTTTELITEN HUNDDAGIS RUNT I VÅRA KVARTER ...
FILIPPA, KEVIN OCH DENISE HÖLL ORDNING PÅ ALLIHOP, SOM ANNARS SKULLE SKUTTA RUNT OCH SKRÄMMAS MED SIN UTSTYRSEL ...

Nu tändas tusen juleljus . . .

*Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund
Och tusen, tusen stråla ock på himlens djupblå grund.
Och över stad och land ikväll går julens glada bud;
Ätt född är herren Jesus Krist, vår frälsare och Gud.
Du stjärna över Betlehem, o låt ditt milda ljus
Få lysa in med hopp och frid i varje hem och hus.
I varje hjärta armst och mörket sänd du en stråle blid
En stråle av Guds kärleks ljus i signad juletid.*

Emmy Köhler
(1858-1925)



Vem var då Emmy Köhler ?

Emmy Köhler är uppväxt i en adlig och konstnärlig familj och hon får en förnämlig utbildning hos kompositören och organisten Emil Sjögren. Emmy var även bekant med både Tor Aulin och Hugo Alfvén, men att en av hennes kompositioner, mer än ett sekel senare, skulle vara en av våra mest älskade julsånger kunde hon knappast ana.

Emmys far var hovkamreren Armand Welin, som även var violinist i Kungliga Hovkapellet, hennes mor friherrinnan Wilhelmina "Minne" Rappe.

Emmy utbildade sig till lärare och tog tjänst på Torborg Rappes skola i Stockholm och senare även vid hovet där hon lärde prins Erik, son till Gustav V, att läsa och skriva.



Hon skrev ett flertal barnvisor och sångböcker för barn, där många av sångerna illustrerades av Elsa Beskow, men mest känd är hon för "Nu tändas tusen juleljus".

1986 togs den in i Den svenska psalmboken som psalm nr 116.

Klassiska Adventsbelysningen uppmärksammas

I år väljer Medlemsbladet att tacka alla för den dekorativa utsmyckningen i fönster och på balkonger. Vi publicerar några vackra balkonger och frågar läsarna; Kan ni hitta vilka adresser balkongerna finns på?



Stjärnfall



Tvillingstjärnorna



Magisk trippel



Två stjärnor och slingrande ljus

Den som vill göra en adventspromenad och notera vilka adresser det är - kan sedan skriva namn och telefonnummer på en lapp med svaren samt lägga den på expeditionens låda på Bordsvägen 54.



Klassisk adventsstake och blått sken



Triumfbågen



Magiska fyrkanten



Två stjärnor med karaktär



Vattenfallet

MEDLEMSBLADET ÖNSKAR ALLA EN RIKTIGT

GOD JUL



Janssons frestelse lagad på spisen

6 – 8 bufféportioner – Tid: 1 timme

Du behöver: 1 kg vinterpotatis, 2 gula lökar, salt, peppar, smör o rapsolja (till stekning), 1 brk (125 g) ansjovisfiléer, 2-4 dl vispgrädde, 1-2 msk ansjovisspad, ströbröd, 1 msk smör.

Gör så här: Värm ugnen till 225°. Skala och skär potatisen i smala strimlor och skär löken i ringar. Fräs löken i smör o olja i ca 5 min. Salta-peppra. Lägg på fat. Fräs potatisen i omgångar i smör och olja i ca 5-8 min. Lägg på fat. Lägg potatis i stekpannan i två lager med lök och ansjovis emellan och på toppen. Ringla över grädden blandad med ansjovisspad. Koka upp och sjud i ca 5 min – eller tills potatisen är mjuk. Smaka av. Toppa med ströbröd och smör i klickar. Gratiner i ugnen i ca 10 min. Frestelsen kan göras någon dag i förväg och värmas inför servering.

OCH ETT

GOTT NYTT ÅR



med ett recept på en riktig klassiker till julbordet ...



FÖRENINGSGRUPPEN
BRF STOCKHOLMSHUS NR 11



Annika Dackéus George Psilander
Medlemsbladets Redaktion