

11:ans medlemsblad

Brf Stockholmshus nr 11 Gubbängen

www.stockholmshus11.se



Nummer 1

Våren 2022



TUSSE, BLENDA OCH MARCUS MUSTELIN NJUTER AV VÅREN OCH FÖRENINGENS FANTASTISKA UTEMILJÖER

Känd från Talang, Idol, Mello, Eurovision och i princip allt som drar miljonpublik på teve har Tusse mellan alla sina teve-inspelningar, sina konserter, sina arbetspass i musikstudio också spontant verkat som trivselambassadör i våra kvarter. Under sina vardagliga promenader har Tusse, som den omtänksamma person han är, alltid haft ett ord över till grannar i föreningen. På det viset har en av Sveriges mest kända personligheter även blivit en symbol för det enkla vardagliga umgänget i Brf Stockholmshus 11. En symbol för medmännisklighet, omtanke och god föreningsanda helt enkelt. En symbol för hur det borde se ut överallt i samhället.

Möt våren ...

Sidan 3

Paradgatan ...

Sidan 7

Nöjeshistoria

Sidan 9

Tävling igen

Sidan 11

Medlemsbladet berättar vår historia

Det ska vara roligt att bo i Brf Stockholmshus 11

Föreningsandan har utvecklats med Medlemsbladet på första parkett

Sedan starten 2010 har Medlemsbladet skildrat livet i föreningen och dess närområde. Det har handlat om allt möjligt. Främst har det dock handlat om människorna och den gemenskap som människorna i våra kvarter har skapat tillsammans.

Trädgårdarna som utvecklats till parker har då varit en viktig del och skådeplats för bland annat Föreningsdagar, Första advent-ceremonier, loppmarknader och mycket mer.

Inte minst olika uppträdanden som i Teaterparken 2016 då musikgruppen RAA spelade musik från jordens alla hörn med instrument från olika tidsepoker under en skön och helt oförglömlig sensommarkväll.



Majvor Nilsson och Maud Skog var några som njöt av sensommarkvällen



Cecilia och Rod Bengtsson



Olga Biba och Gösta Gustavsson

Corona-pandemin drog in över Sverige och Stockholm i början på mars 2020 och allt blev plötsligt annorlunda och inga möten och träffar kunde genomföras. Vi började tala med varandra med många meters avstånd. Stor oro spred sig att de som blev sjuka i covid inte skulle få hem mat och mediciner, detsamma gällde de som befann sig i någon riskgrupp och inte gick ut alls. Spontant och snabbt kom det upp lappar i trapphusen och kontakter togs på telefon och facebook. Medlemsbladet kunde förmedla hur medlemmar unisont slöt upp för att finnas till för de medlemmar i föreningen som skulle behöva hjälp på något vis. Medlemsbladets vårnummer 2020 kom att prydas på omslaget av en av dessa fantastiska lappar i ett trapphus. Och inne i tidningen presenterades en lång rad medlemmar och deras telefonnummer som alla kunde ringa. Omtanken och värmen i föreningen stärktes i denna svåra tid.



Söndag 27 februari.
Susanne Sjöberg njuter i
Teaterparken i vintersolen.
Trädgårdarna är så fina
säger Susanne, som
flyttade hit från Årsta 2016



MÖT VÅREN I VÅRA GRÖNA VARDAGSRUM

Under de senaste åren så har det hänt mycket med trädgårdarna. Eller parkerna som många medlemmar väljer att benämna dem. Den höga ambitionsnivån i föreningen gör att de gröna ytorna utvecklats till parker även om ytorna inte är enorma. Jämfört med hur mycket grönytor nyproducerade föreningar har så är det jätteytor av grönska vi har. Dessa parker har också blivit som en integrerad del av medlemmarnas boenden, speciellt under sommarhalvåret då en



Lennart Lindberg och Lennart Jansson vid den nyplanterade koreanska granen utanför RSMH

stund i vårsolen med en kopp kaffe är en vanlig syn. Sedan flyttar måltider ut i trädgårdarna via grillkvällar eller att den färdiga middagen hemma helt enkelt äts ute i det gröna. Ytorna gör att många kan ta plats utan att det blir trångt. Frågan är om det finns någon förening i söderort som har så stora grönytor som Brf Stockholmshus 11.

I trädgårdarna solas det, här leker barn och vuxna, här träffas familjer och vänner. Här njuter den som har en liten stund över i vardag som helg. Inte minst är trädgårdarna ett fantastiskt smörjmedel i den fina medlemsandan i Brf Stockholmshus 11.

Hur många spontanmöten har inte skett i trädgårdarna och hur många möten har inte skett i hörnet Sicklingsvägen/Knektvägen där den inledande konversationen ofta gäller körsbärs-blomningen.

Dessa möten är oräkneliga och hur korta de än är så är de alla en bidragande orsak till att i Brf Stockholmshus 11 finns känslan av att vi ser varandra, vi hälsar på varandra och vi bryr oss om varandra.



Ekologisk mångfald



Våra parker lockar bin, humlor och fjärilar till mer samarbete



Först en liten orientering för den nyinflyttade rörande våra parker. **Skogsparken** ligger i föreningens nordvästra hörn inringad av de två husen vid Bordsvägen 50-52 och 54-56. **Olympiaparken** i föreningens sydvästra hörn markeras av de två husen på Bordsvägen 66-68 och 70-72. Sedan har vi den trolska **Sagoparken** i föreningens nordöstra hörn på höjden (Sagoberget) vid de två höghusen. Centralt placerade har vi sedan de två parker som båda två på sidorna inramas av Sicklingsvägen i öster och Bordsvägen i väster. **Kamelparken** i söder mellan Majrovägen och Knektvägen samt **Teaterparken** i norr mellan Knektvägen och Kistvägen.

Under de senaste åren har en del större björkar tagits bort med det främsta syftet att eliminera rasrisk från fallande grenar eller i värsta fall hela träd. Björken har nämligen den egenheten. Samtidigt kan alla vara helt trygga och förvissade över att träd som måste tas bort inte kommer att lämna tomma, tråkiga ytor efter sig. Föreningen har en ambition att alltid plantera minst ett träd för varje träd som tas bort. Samt att i övrigt fortsätta att i både stort och smått utveckla och vårda parker och grönytor. I smått kan det gälla en liten plantering på en punkt som behöver livas upp. I stort kan det handla om det stora alléprojektet. Den vackra körsbärsallén får väl här stå som ett exceptionellt exempel på större projekt. Utmed paradgatan Knektvägen löper nu en vacker allé av körsbärsträd till stor glädje och harmoni för föreningens medlemmar och för alla dem som passerar utmed Knektvägen till andra delar av Gubbängen. Den paradgatan har också blivit en central plats för den ökade populationen av pollinerande humlor, bin och fjärilar.

Fler nyheter överallt i föreningen

Perenner, bland annat julros är planterat utmed Sicklingsvägen 2-10. På var sida av föreningen, gaveln Sicklingsvägen 2 samt gaveln Bordsvägen 72 är det bland annat planterat Rododendron. Tre Dvärgtallar är planterade i Sagoparken nära grillplatsen mellan höghusen. Vresrosor är planterade på fler ställen utmed Bordsvägen. Mängder med lökar är planterade, bland annat vid gaveln av Bordsvägen 72 som tulpaner och Kejsarlilja och tre sorters Nävor i rosa, vitt och lila. Nävor och Salvia har även planterats vid Hunddagiset. Mängden humlor, bin och fjärilar kommer att öka under sommarhalvåret i spåren av alla nyplanteringar och på det viset så kommer föreningens biologiska mångfald att tryggas i sin utveckling.



Fruktpromenaden firar färgrik förening och tar dig igenom den populära Teaterparken

Nu har de sista träden kommit på plats och bildar en mjukt formad slinga genom den populära Teaterparken. Som en av många saker som också kan sägas fira föreningens nyss fyllda 75 år. En med fruktträd slitsad väg genom vår gröna idyll har därmed gjort att en spännande fruktpromenad tagit form. En promenad som bjuder på blomning och vackra färger och framväxande frukt under vår, sommar och höst. Ett naturens skådespel passande i en park kallad Teaterparken. En fruktpromenad att beskåda och smaka av. Självklart är det meningen att den skörd träden ger också ska plockas av medlemmarna.

Fruktpromenaden kan inledas från två håll och i detta reportage väljer Medlemsbladet att börja från Bordsvägen. Du bjuds här med på en smygpremiär innan blomning och innan naturens skådespel tar sin början. Utanför porten till Bordsvägen 43 sluttar det neråt och därför bildas här en naturlig läktarplats för publik, vilket skett under flera tillfällen, inte minst under den välbesökta jubileumskonserter 2016. Balkonger framträder då som privata loger och lyfter du blicken mot Sicklingsvägen kan du se hur höghuset tillsynes sträcker på sig som för att få en glimt av det spännande som händer i Teaterparken.



Som en portal ner mot parkens gröna centrum välkomnar två plommonträd. Det till vänster (norrut) är ett litet träd som ger stora och ovala plommon i mängder. Dessa plommon är först gula och får därefter rödvioletta toner när de mognar i september. Men en del av plommonen kommer att gå att äta redan i augusti. Det andra plommonträdet står till höger (söderut) och här kommer så småningom mer runda plommon att mogna på dess grenar. Det är en svensk sort från Alnarp. Trädet blir 5-6 meter högt och frukten får en blålila färg när den mognar i augusti. Plommonen på båda träden kommer att bli stora och mycket välsmakande.

En bit ner i backen står ett litet äppelträd, som inte kommer att bli mer än 5 meter högt men som kommer att ge stora, gröna, saftiga äpplen med en sötsyrlig smak. Denna sort ger en tidig skörd och går lika bra att äta direkt från trädet som att laga smakfullt äppelmos på.

Lite längre ner som en port in till den plana ytan med sittgrupper och populär plats för grillar och uppträdanden står två körsbärsträd. Det är svenska träd som har egenheten att de pollinerar sig själva. Dess blomning kan vi lova blir något att se fram emot. Det ena trädet är ett sötkörsbär/biggarå, som ger rikligt med frukt tidigt. Bären är små och söta och mognar i juli.

Det andra trädet är även det ett sötkörsbär/biggarå. Men dessa bär är större med mörkare röd färg och mognar senare på sommaren i augusti. Men trädets blomning sker tidigt och rikligt vilket gör det till en verklig samlingspunkt för pollinerande insekter som i sin tur hjälper till att pollinera hela fruktpromenaden.

Nu går vi vidare på den gräsyta som före corona-pandemin under tio år utgjorde scen för flera framträdanden. Ja. här byggdes till och med scen vid några tillfällen. Här svänger vi höger utmed en naturens gröna fondvägg och går sedan i en böj fram mot häcken som vetter ut mot parkeringen. Här finns ett nyplanterat Äppelträd som en markör för att fruktpromenaden nu vid denna östliga utpost i parken ska svänga vänster och norrut. Det är ett svenskt äppelträd som



kommer att bära stor skörd utan att bli något jätteträd och därmed inte sträcka ut sina grenar med risk att bilar träffas av fallfrukt. Det räknas som ett medelstort träd och perfekt för placering i denna del av vår förening. Frukten är mörkröd och smaken är söt och god, fruktköttet vitt och saftigt. Mognadstiden är slutet av september och lagringstiden upp till två månader.

Härifrån går promenaden i en svag uppförslutning mot öppningen mellan huset på Kistvägen 15-17 och det långa huset på Sicklingsvägen. Som sjunde träd kan vi presentera ett fruktträd med franska rötter som blommar i april och maj och sedan ger gula plommon med söt smak och spännande stänk av viss syrlighet i augusti-september. Kanske blir det 5-6 meter högt och med samma omfång.

Som åttonde fruktträd kan vi beskåda ett sötkörsbär. Det är ett träd som troligen kommer att bli 6-7 meter högt med vacker blomning i maj och sedan ge mörkröda, fantastiskt goda bär mitt i högsommarens månad juli.

Det nionde trädet är ett äppelträd med rötterna på danska Fyn som blommar vackert i maj och skördas i november. Därmed är det en period av vackert skådespel i naturen som vi alla kan följa under lång tid.



Joakim Gell från Elfströms kontrollerar de nyplanterade fruktträdens förankring i jorden. Det är ett ständigt och tålmodigt arbete för att träden ska må bra och bära frukt.

Som avslutning innan vi strax når fram till Kistvägen möter vi ett träd som kommer att ge gulgröna äpplen med röd solsida. Den medlem som sätter tänderna i ett av dessa äpplen kommer att känna en söt smak i ett fint och fast fruktkött. Det här trädets frukter kan ätas direkt men lika gärna lagras ända fram till jul.

Sist på fruktpromenaden, eller som start om du väljer att börja promenaden från Kistvägen, så står en pampig Magnolia. Och det trädet bär en helt egen historia med ett mycket långt perspektiv tillbaka i moder natur's berättelse.

Välkommen att plocka skörden i sommar och höst



Miljongammal Mäktig Magnolia

möter medlemmarna vid Kistvägens entréer till grönskan

Den som väljer att besöka Teaterparken norrifrån möts vid båda entréerna, på var sida om huset Kistvägen 15-17 av magnoliaträd. Magnoliaträdet som står vid öppningen närmast Sicklingsvägen är också placerad som en vägvisare till fruktpromenaden som har sin ena ände där. Den magnolian vinkar samtidigt till två andra magnolior som är placerade vid Knektvägen samt långt in i Kamelparken. Tillsammans bildar de tre magnoliorna en rät linje genom föreningen.

Magnolian har en föregångare som fanns redan under den så kallade krita-perioden för 65 miljoner år sedan. I en vegetation med barrträd utvecklades i samklang med däggdjuren mer lövträd som i sin tur gödde de växtätande däggdjuren. Vår magnolia är en avlägsen släkting till träd som fanns redan då.



Leonard Messer

Våra magnoliaträd är noga utvalda och heter Leonard Messer, en hybrid-magnolia som är en mindre och mer smäcker variant som passar bra in i våra parker.



Det finns annars större magnolia-träd som blir kraftfulla som ekar och därmed skulle ta en alltför dominerande roll i vår grönska. En egenhet hos blommorna i trädet är att de kan variera i färg från ljus rosa-vit ena året till mörkare rosa nästa år. Våra magnolia-träd blommar ofta cirka tre-fyra veckor i maj.

Magnolians dag är förresten 9 maj.

Paradgatans Körsbärsallé

Nu har den blivit en berömd klassiker i hela Gubbängen

Under de senaste åren har körsbärsallén utmed Knektvägen byggts upp träd för träd. Den färgsprakande föreställningen utmed detta paradstråk har blivit ett samtalsämne bland många fler än de som bor i föreningen. Främst bland alla de som bor på vår sida om tunnelbanan eftersom Knektvägen är det stråk där många människor tar sig till och från tunnelbanan från västra Gubbängen. Men det är nu allt vanligare att det dyker upp Gubbängsbor från den östra sidan om tunnelbanan, just för att de gärna promenerar genom vår fina förening där körsbärsallén anses vara något av juvelen i den grönskande kronan.

Proceduren är lika vacker som traditionell. Först slår det stora körsbärsträdet ut i blom, det som står i hörnan av Sicklingsvägen/Knektvägen. Sedan går det någon vecka innan körsbärsträd efter körsbärsträd exploderar i vackra färger utmed paradgatan. Denna naturens manifestation som påminner om att försommaren står och viskar i kulisserna. Du upplever denna naturens fyrverkeri under ett par veckor runt månadsskiftet april/maj. Nu har även mer av den vackra gula forsythian planterats i hörnen av Sicklingsvägen/Knektvägen så vårens färgexplosioner kommer att bli ännu tydligare och mer spektakulära för den som promenerar utmed Knektvägen. I andra änden av körsbärsallén står ett annat speciellt träd och markerar på ett karaktärsfullt sätt, En Haggtorn som sträcker sig ut ur skuggan mot solen och på det viset kommit att växa nästan rakt ut.



*Här är det stora körsbärsträdet under blomning 1 maj 2021.
Paul Dhillon som bor på Knektvägen njuter av prakten ...*

HAGGTORNSALLÉ VÄLKOMNAR VID UNIKA ENTRÉER

Utmed Sicklingsvägens södra ände har vi en mycket speciell grönyta som i sig formar en liten långsmal park. Det är portarna på Sicklingsvägen 7-13 som har en unik placering många meter in från trottoaren. En mer normal trottoar-rabatt mäter någon meter men här är trottoar-rabatten snarare 7-8 meter. Denna vackra breda grönyta har en mångfald av blommor och buskar och bara för något år sedan planterades de senaste Haggtorns-träden. Därmed är nu den spännande och pampiga Haggtorns-allén komplett. Dessa vackra träd löper som en tydlig linje och samtidigt står de där och välkomnar och vinkar in de boende och deras besökare till Sicklingsvägen 7-13. Innanför denna haggtornsallé löper stenlagda gångar fram genom färgrika planteringar, luftiga och välkomnande ytor fram till portarna. En makalöst vacker och inbjudande del av föreningen. Till glädje för alla som där passerar.





Sedan har vi allén utmed Majrovägen 14-16. Det är en Kopparrhäggmispel och dess yviga omfång skapar en naturlig markering mot Majrovägens trafik. Samtidigt gör dessa träd så att de boende i föreningen får något av en egen rumskänsla utanför sina balkonger. En likadan allé finns också längs Bordsvägens södra del. Kopparrhäggmispel-allén på Bordsvägen var så vildvuxen och hög att gatlyktorna försvann i dess spretiga, frodiga och flerstammiga toppar. Nu är den allén nerklippt och mer elegant och förhoppningsvis ska den kopparrfärgade blad-utsprickningen och blomningen nu framträda tydligare.

Älskad växtlighet växer med de boendes önskemål

Kaprifolen nära Keramikbutiken på Bordsvägen 49 är ett exempel på samspel mellan natur och medlemmar där den växer upp mot närmaste balkong och in över kanten så länge den boende tycker att det är mysigt. Sedan är det dags att frisera. Julgruppen Sicklingsvägen 13 är det mest klassiska exemplet. Den har haft en rad olika frisyrier på sistone. Rekordstort omfång som en uppblåst och sprayad 80-talsfrisyr som älskades av alla inte minst de som hade den utanför köksfönstret. Men när det till slut blev till ständig skugga och mörker bakom fönstret ombads föreningen frisera till ett lämpligare omfång. Nu har julgruppen en mer kortklippt, ja närmast punkig frisyr, som ger extra karaktär åt hela föreningen. Och för er som är nyinflyttade så måste det upprepas att denna fantastiska föreningskändis började som en liten julgrupp på 70-talet i köksfönstret intill. Sedan flyttades den ut i trädgården och har blivit hela föreningens ständiga och rekordstora julgrupp med många spännande frisyrier genom åren.



Det är många som "gillar" våra trädgårdar – och låter sig väl smaka ...



2 april – allting vaknar efter vinterns sömn ...

LITE NÖJES-HISTORIA

MINNS NI CASINO-GÄNGET ...

Casinoteatern på Bryggargatan i Stockholm började som biograf, blev sedermera teater och 1941 blev den hemvist för en ny sorts humor som slog ner som en bomb i Stockholm. Den kallades för crazyhumorn och bland de främsta uttolkarna märktes Gus Dahlström, Gösta Krantz, Gunnar "Knas" Lindkvist, Gösta Bernhard och naturligtvis Carl-Gustaf Lindstedt. Föreställningarna höll ett tempo som man inte sett tidigare och succéevyerna avlöste varandra. Genombrottet kom 1943 och storhetstiden varade ett par decennier.

På 1970-talet bestämde man sig för att göra en comeback-föreställning med blandat gammalt och nytt material. Och vilken succé det blev !

Denna gång uppträdde man på Intimans scen och det som skulle vara en tillfällig comeback blev kvar i åtta år inför en jublande publik. Allra mest dånade applåderna efter deras mest kända nummer, Munkvisan med omkvädet: "Då tar vi tagelskjortan på, då tar vi tagelskjortan på, om man vill synda då och då, det kan väl var och en förstå".



En sak var säker – publiken hade inte glömt sina humorhjältar ...

- HASSEÅTAGE ...

Hasse och Tage var en svensk komikerduo bestående av Hans Alfredson och Tage Danielsson. Tillsammans hade de bolaget **AB Svenska Ord**, och tillsammans skrev de, regisserade, producerade och medverkade de i revyer och filmer, från sent 1950-tal till Danielssons död 1985.



Deras första samarbete var Skillingsspelet, en serie kvartslånga radioprogram, men det var *Mosebacke Monarki* som blev deras första mer bestående framgång.

Stavningen *Hasseåtage* började användas i svenska tidningar när de blev kända, först med revyn *Gröna hund*, som spelades på Gröna Lund 1962 ...

Bolagets "huvudkontor" blev Hans Alfredsons tidigare bostad, en liten stuga på Södermalm som kom att kallas Hasse och Tages skrivstuga...

- OCH MAGNUS O BRASSE ...

Magnus och Brasse var en komikerduo bestående av Magnus Härenstam och Brasse Brännström.

Duon hade sin storhetstid under 1970-talet och är idag kanske mest känd för barnprogrammet *Fem myror är fler än fyra elefanter*. De gjorde ett flertal krogshower, varav bland annat *Levande på Nya Bacchi* (1974), *Varning för barn* (1976) och *Det är serverat* (1978) även gavs ut på skiva. Paret gjorde comeback hösten 2005 i Neil Simons komedi "Muntergökarna" (*Sunshine Boys*) på Chinateatern i Stockholm.



NOTISER I KORTHET

Rökning ... en påminnelse ...

När det gäller rökning så trädde en ny lag i kraft den 1 juli 2019. Den handlar bl a om var Du får röka och vad som är rökfria miljöer.

Det är t ex inte tillåtet på lekplatser och/eller gårdar som allmänheten har tillträde till, det är heller inte tillåtet att röka i nära anslutning till entré till allmän lokal.

Rökförbudet omfattar inte privata miljöer såsom flerbostadshus. Den som bor i en hyresrätt eller bostadsrätt har därför rätt att röka i sin lägenhet eller på sin balkong, vilket inte hindrar att man tar hänsyn till sina grannar.

Prata alltid med Din granne – dialoger löser de flesta problem.

OBSERVERA

Det är inte längre tillåtet att kasta fimpar på marken – använd askkopp eller ta med Dig fimpen hem.

Lägenhetsnummer ...

När föreningen efterfrågar Ditt lägenhetsnummer så är det **alltid** det tre-siffriga numret som menas.

Våra lägenheter är numrerade från 001 – 421 ... Du kan hitta det på anslagstavlan i trapphuset.

Det fyr-siffriga numret anger endast var i trapphuset Din lägenhet finns.

Du som vill renovera och/eller "bygga om" ...

Du som står i begrepp att renovera och/eller bygga om i Din lägenhet – tänk på att:

- Läs på hemsidan om vad som gäller och vad som är tillåtet under fliken DITT BOENDE
- Läs gärna också i stadgarna §42 och §43
- Kontakta **ALLTID** förvaltaren för att få godkänt innan Du startar ...

Tvättstugan ...

Det finns några viktiga regler som gäller vår gemensamma tvättstuga. Följer man inte dessa givna regler – skapas både irritation och osämja ...

1. Boka Din tvättid och håll Dig till den
2. Om Du "spontan-tvättar" – se till att vara klar innan nästa tvättpass börjar
3. Plocka ur Din maskin när tvätten är klar (det ska inte nästa tvättare behöva göra)
4. Ockupera inte någon annans bokade tumlare och/eller torkskåp
5. Dessutom är det inte OK att tvätta **FÖRE** kl 13.00 på tisdagar
6. Sist, men inte minst – ta hand om Din tvätt (det ligger ofta kvar tvätt som ingen hämtar) !

Tillsammans kan vi göra tvättstugan till en trevlig plats att vara på

ÅRSMÖTET



Även detta år genomfördes årsmötet via poströstning med anledning av COVID-restriktionerna.

Medlemsbladet vill här rikta ett stort TACK till Stefan Hermansson och Linnéa Skogqvist-Kasurinen, som valt att lämna styrelsen - och vidare riktar vi ett speciellt stort TACK till Georg Psilander, som under många år verkat som föreningens ordförande och nu planerar för andra uppgifter i livet.

Här överlämnar Georg Psilander ordförandeklubban till Marcus Mustelin, som valdes till ny ordförande.





Georg Psilander Annika Dackéus
Medlemsbladets redaktion