

11:ans medlemsblad

Brf Stockholmshus nr 11 Gubbängen

www.stockholmshus11.se



Nummer 3

Hösten 2014



Fotot är taget på Bordsvägen 49

LIVSKRAFT

Medlemsintervju

Sidan 2

Extra medlemsmöte Sidan 4

Notiser i korthet

Sidan 5

Årsmöte Sidan 6

Marianne Lundmark var en av dem som först flyttade in våra kvarter 1947

Minnen av nybakat bröd i Föreningen

Julen 1947 gick ett flyttlass från Ålsten i västra Stockholm. Det var familjen Lundmark som tänkte pröva lyckan i det spännande och "nya" Gubbängen. För Marianne Lundmark, som då gick i skolan var det först lite läskigt att byta bostadsort, men hon kom att trivas här och har aldrig flyttat härifrån. "Flyttat har jag gjort ett par gånger, men aldrig längre än 100 meter och alltid inom föreningen", berättar Marianne och skrattar. Nu bor hon på Knektvägen med utsikt över den vackra Kamelparken.

Historien om hur det gick till när familjen Lundmark flyttade hit 1947 är lite speciell. Familjen kände arkitekten som ritade husen i föreningen och denne tipsade om att detta var en perfekt plats att öppna ett bageri/konditori på. En exklusiv bostad gjordes dessutom möjlig, då föreningens enda femma bereddes högst upp i höghuset på Sicklingsvägen 5. Alltså i den delen av höghuset där konditorilokalen byggdes i bottenplanet, berättar Marianne Lundmark, dotter till bagaren och konditorn Arthur Lundmark. Marianne minns också att det var på gång att byggas en femma högst upp i motsvarande del på höghuset närmast tunnelbanan men att det inte fanns någon som var intresserad av att betala för en sådan lyx på 108 kvadratmeter med fem rum och två toaletter. Man bör minnas att det oftast bodde flerbarnsfamiljer i alla lägenheter, även i ettorna. Att i en arbetarklassförort flytta in i en femma var förstås ovanligt.



Att det bodde många fler barnfamiljer i föreningen på 40- och 50-talen var tydligt, minns Marianne Lundmark. Barn lekte överallt och eftersom mammorna oftast var hemma med barnen var det ett väldigt folkligt hela dagarna. Som många andra av våra äldre medlemmar kan hon också återge den ofta berättade historien om hur det var innan dagens stora köpcenter fanns, de man åker bil till. En svunnen tid när man mer handlade på hemmaplan för i föreningen fanns flera mataffärer, det fanns post och fiskaffär. Nere runt torget fanns en konfektionsaffär för både dam- och herrkläder, en ekiperingsaffär (enbart herrkläder), en bokhandel, fotograf, glasmästeri, en biograf och en cykel och sportaffär, minns Marianne. Det märktes även att det flyttade in många i Gubbängen genom att det då fanns en inredningsaffär längre upp på Bordsvägen (där det idag ligger en pizzeria) samt en husgerådsaffär nere vid torget (där Sushi-butiken finns). I husgerådsaffären fanns det också ett källarplan med saker.

”Dessutom var det väldigt många byggnadsarbetare i rörelse i Gubbängen under slutet av 40-talet och början av 50-talet, vilket gav pappas konditori en stadig kundkrets”. De som då passerade korsningen Sicklingsvägen/Knektvägen kunde oftast känna doften av nybakat bröd.



Hörnet Knektvägen/Sicklingsvägen

Marianne minns också hur hon jobbade extra efter skolan för att tjäna en liten slant. ”Jag har skrapat många plåtar där”, säger Marianne och pekar leende mot den gamla konditorilokalen. Hon minns också med glädje när hon och hennes systrar ibland fick överblivet bröd som de gjorde ”fattiga riddare” av.

Marianne som redan börjat skolan när hon flyttade till Gubbängen fortsatte att gå i skolan inne i stan. Hon minns tydligt vägen dit de första åren innan tunnelbanan drogs ut till Gubbängen och Hökarängen. ”Jag gick ner till Gubbängstorget och tog 75:ans buss in till Skanstull som då var den stora hållplatsen (nu flyttad till Gullmarsplan). Där bytte jag till fyrans spårvagn och åkte utmed Ringvägen till Rosenlundsgatan, sedan gick jag den sista biten till skolan på Timmermansgatan.

Varken Marianne eller hennes systrar ville ta över konditoriet och när stora köpcenter började byggas på 60-talet så försvann de flesta butiker från föreningens lokaler och så även konditoriet. Marianne har dock noterat att det börjar bli mer folkliv och aktiviteter nu. Det finns ett dagis, en frisör och en silversmedja och i den gamla konditorilokalen bedrivs en viktig social verksamhet.



”Det händer många aktiviteter som jag gärna går på, bland annat Föreningsdagen och Första Advents-firandet. Dessutom verkar det vara så att fler barnfamiljer flyttar hit igen och det är trevligt och påminner lite om hur det en gång var”, minns Marianne och tittar glatt på några lekande barn.

TORSDAGEN DEN 20 NOVEMBER

HÅLLER STYRELSEN ETT EXTRA

MEDLEMSMÖTE

I "GAMLA PANNCENTRALEN" TILLIKA "FESTLOKALEN"

Det har sedan ett par år blivit ett populärt inslag i föreningen att få möjlighet att träffas, lyssna på de nyheter som föreningen står inför, ställa och ventilera angelägna frågor med styrelsen och varandra.

VÄLKOMMEN

**Det är oss du träffar på expeditionen,
Bordsvägen 54, på torsdagar mellan 17-19**

Bonnie Simms arbetar som Kvalitetscontroller på Storholmen Förvaltning sedan ett drygt år tillbaka. Innan dess arbetade Bonnie som Inköpsansvarig på ett större försäkringsbolag.

Privat är Bonnie ordförande i Brf Näckrosen i Solna, som med sina 521 lägenheter och byggnadsår 1945-1947 påminner mycket om Stockholmshus nr 11. Så Bonnie vet vilka frågor som kan komma upp både hos boende och styrelsemedlemmar. Arbetet i och med Bostadsrättsföreningar ligger henne varmt om hjärtat.

Namnet har Bonnie fått av sitt engelska ursprung. Bonnie är född i Sverige, men bodde och arbetade i England under en längre period på 90-talet. "En mycket nyttig lärdom" berättar Bonnie för Medlemsbladet.



Jenny Lindgren arbetar på Storholmen Förvaltning som ansvarig över Storholmen Direkt. Det är dom som svarar när du ringer 0771- 786 746 för att t ex göra en felanmälan.



Innan Jenny kom till Storholmen arbetade hon som restaurangchef, en verksamhet med många olika avdelningar. Allt från lunchservering, Café och Catering av lagade och levererade måltider till skolor samt äldreboende. Jenny har även drivit eget företag inom skönhetsbranchen i många år som utbildad nagelteknolog. "Att ge service har alltid varit en del av min vardag" berättar Jenny.

Privat bor Jenny tillsammans med sin man och 3 barn 19, 14, 12 år samt 2 st hundar. På fritiden går hon gärna långa promenader och hela familjen ägnar sig mycket åt sonen Robins aktivitet som är Amerikansk fotboll.

NOTISER I KORTHET

P-FÖRBUD ...

Det råder allmänt parkeringsförbud på föreningens samtliga markområden – där inte särskild anvisad P-plats finns. Det har visat sig att både färdtjänst och ambulans haft svårigheter att nå fram till portar där medlem väntat på transport. Däremot är det tillåtet att för en kortare stund köra fram till "sin" port för i- och urlastning.

FÖNSTERMÅLNING ...

Fog & Fönster har nu avslutat etapp 1 av vår fönstermålning. Etapp 2 beräknas komma igång under våren 2015.

AVFLYTTNINGSKONTROLL ...

Avflyttningskontroll är nu införd i föreningen. Det innebär att den sålda lägenheten kommer att besiktigas avseende ex. eventuell ombyggnation, skador, ventilation o dyl. Detta för att säkerställa ett bra skick på alla lägenheter.

SOPHANTERING ...

Nu är det på gång! De sopnedkast, som fortfarande finns kvar (i låghusen) kommer att "tas bort" och ersättas av sopkärl placerade på olika ställen i området. Information om detta kommer att ges på det extra medlemsmöte, som styrelsen håller den 20 november ... där man också kan ställa frågor.

RÖKNING PÅ BALKONG ...

*Tänk på brandfaran om Du slänger ut fimpar i naturen – lägg fimpen i en askkopp istället!
Dessutom ta hänsyn till sina grannar om Du röker på balkongen ... alla klarar inte röken.*

FESTLOKALEN ...

*Kan bokas på expeditionen – öppettider torsdagar mellan 17.00 och 19.00.
Efter festen - lämna lokalen i samma skick som Du vill finna den.*

SOPOR, MÖBLER, BARNVAGNAR, CYKLAR etc ...

*Får under inga omständigheter placeras i trapphus, källar- och/eller vindsgångar !!
Cykelförråd finns för cyklar och ev barnvagnar, grovsoprum för sopor och möbler får man transportera bort på egen hand.*

ÅRSSTÄMMA

DENNA GÅNG PÅ - KASTANJEGÅRDEN

GRÅHUNDSVÄGEN 148 i SKÖNDAL



MÅNDAGEN

DEN 8 DECEMBER

KL. 16.30 – 21.00

VÄLKOMMEN

I MEDLEMSBLADET – nr 4 Vintern 2013 fanns nedanstående artikel

DAGS ATT LYFTA DEN EFTERSATTA TRÄDGÅRDEN

Flera medlemmar har framfört önskemål att gården mellan höghusen borde fräschas upp, av många ansedd som den enda av föreningens gårdar som inte har hög trivselsfaktor. Någon har jämfört denna tråkiga innergård med den vackra Kamelparken (mellan Knektvägen och Majrovägen) som i sin tur ser ut som en ompysslad stadspark med skiftande träd och planteringar, en staty och en rad olika soffgrupper.



Medlemsbladets redaktion kan rapportera att ärendet flera gånger varit uppe under våra trädgårdsbesiktningar men att det faller på att Brandkåren måste kunna köra sina bilar mellan höghusen. Alltså är den tråkiga grusplanen helt enkelt nödvändig att bevara. Men flera medlemmar har nu framfört önskemål om att någonting måste göras och det mest sannolika är att iordningställa någon form av uteplats en bit upp i skogsbacken. Medlemsbladet ska följa upp ärendet.

NU ÄR DET PÅ GÅNG !!

Under sensommaren sattes ”spaden i jorden” eller rättare sagt en liten bit upp i skogsbacken på bergskanten och en plåtå iordningsställdes. Ett trädäck kommer att byggas på plåtån, en trädgårdsmöbel med bord/stolar och soffa ska placeras där. Några vackra buskar ska också planteras på framsidan av plåtån för att göra den ombonad och lite avskild.

Trivselsfaktorn på gården mellan höghusen ökar väsentligt och förhoppningsvis kommer många medlemmar att utnyttja den nya uteplatsen med både morgon- och/eller kvällsfika – lunchträffar eller sköna middagsstunder varma sommarkvällar ...



Svar på gåtan från föregående medlemsblad:

Om Du deltar i midnattsloppet och tar Dig förbi den sista personen i loppet – vilken plats har Du då ?

Svaret: SIST - Hur kan man ta sig förbi den som är sist !?



FÖRSTA ADVENT



**SÖNDAGEN DEN
30 NOVEMBER
KL 15.00**

TÄNDS JULGRANEN

**I KAMELPARKEN DÄR MINGEL MED VARM GLÖGG, JULMUST,
PEPPARKAKOR, FRUKT OCH GODIS STÅR PÅ PROGRAMMET.
KOM OCH FIRA FÖRSTA ADVENT MED OSS ...**



**FÖRENINGSGRUPPEN
BRF STOCKHOLMSHUS NR 11**